

מני היקר,

קראתי את שיריו של בנך עמי- חי

מלאך האלוקים

מילותיו חדרו לנשמת.

בנך חזה את הפרדותו מן העולם הזה,

עיניו נשואות לאינסוף....

נשמתו הקדושה כלואה,

ייסורי מחשכיה בהגבלת גבוליה

עת כמהה לפרישת כנפיה

למרחבי קינה-למקום מנוחתה

צר לה מקומה

געגועיה שואבים כוחותיה.

למרחקים תביט ועיניה כהות

דמעות ימלאו עיניה הכלות....

נוזלות דמעותיו

במה יאחז

שעה שכל שנתר הוא געגועו אל ה' .

הוא חזה את המפגש עם העולמות העליונים

עם זיו פני השכינה.

חיבוק טהור ומאוזן וחירותי

במסע התשובה הפנימי שלו הוא חש:

"מה לטהורה בגוף חומרי"

זהו הזמן לשוב לגלותך

מה יהיה חרוט בלוחות הנצח

נשמתו נשמת האומה

כשישוב אליה ישוב אל שתיהן

או אולי כשאתן תחתיו מאותה אדמה

אני כבר אהיה חי

וכשאמות אדע לשמי

נשמתו בים הרוח

מקום מנוחתה תנוח כשירת מלאכים

גם בתוכי נשמתי הדוממת

מכירה היא שמיים ואדים

כך כיסופיה תמיד למעלה אל מרחבי האינסוף

בלבו -נשמת האדם חרוטה בחרותה

חלולה באין סוף

ובשיר הנשגב "עניה סוערה"

נשמתו משתחררת מחבלי לידתה

ניצני חיים נרקמים

ושירה חרישית מתחילה לה ניגון שלווה וגבורה.

נרצית להיות בת חורין

עד כלות ימי השעבוד

הבצק לא החמיץ הוא בדיוק ח"י

הוא בדיוק נגאל

ולפני ימי אהבת כלולות
חסד נעורים קבלת התורה...
ואכנס לארץ החיים בהגיעי שמה
אעשה סדר ואקרא
עבדים היינו עתה בני חורין

בין כוכיה של הנשמה הניגון הדק והשירה החרישית

מתמזגים עם בכי רחל
מוודאים כי ישובו בנים לגבולם
ונשר יעוף מקינו תחתיו נחסה בצילו
וחופש הרגש ינק ממקור השכינה הנפלאה.

עמי- חי ז"ל מוקף בשרפי קודש
אוחז בכיסא כבוד ה'
נשמתו הטהורה מוארת באור יקרות.
במקומה הנכון לה.

זכות גדולה היא לי להחשף
אל עולמו הקדוש של בנך
יהי זכרו ברוך.

רחל

